



Michaël

(29 september)

Het Michaëlsfeest is het eerste feest in het nieuwe schooljaar.

We zijn teruggekomen van onze zomervakantie waarin het ritme heerlijk losgelaten werd; we gingen later naar bed, veel naar buiten en er werden nieuwe plaatsten (landen?) ontdekt. Rond deze tijd is iedereen weer in het gewone ritme gekomen van werken en school.

Je kunt dit ervaren als 'weer in je huis' gaan. Het is als een nieuw begin; geïnspireerd door de vakantie heb je misschien nieuwe plannen, pak je je leven beet.

Maar de atmosfeer is vaak heel onrustig en maakt het naar binnen keren niet zo gemakkelijk...

Het weer is nu heel afwisselend. De zon laat zich nog zomers zien en voelen maar dan schuiven er plotseling stevige wolken voor en valt er een flinke bui. Als daarna de zon weer doorbreekt is het opeens warm en broeierig. We lijken heen en weer geslingerd tussen zomer en herfst.

In deze tijd is er niet veel groeikracht meer in de natuur. Het zomerse groen maakt plaats voor de eerste herfsttinten. Het is de tijd van terugtrekken en zaden vormen. Graan, maïs, pompoenen, appels en peren kunnen gegeten worden.

Mensen kunnen nu ervaren dat het moed vraagt om de natuur te volgen en naar binnen te keren. Wat komt je tegen als je meer bij jezelf komt?

Welke draak is daar op jouw pad?

Dit thema vind je terug in het feest van Michaël; de aartsengel die de draak bedwingt met zijn ijzeren zwaard. IJzer is het metaal dat in verband kan worden gebracht met de IK- kracht van de mens. Vanuit het IK kun je echte keuzes maken, kun je ondanks je angst dappere en goede daden verrichten. Dit maakt mensen vrije wezens. Heel anders dan dieren die altijd vanuit een instinct tot daden overgaan. Mensen kunnen wikken en wegen voor ze besluiten. Michaël wordt daarom ook vaak afgebeeld met een weegschaal.

In de peuterklas vieren wij het Michaëlsfeest zonder het symbool van de draak maar wel met een symbool voor ijzer. Wij maken 'zwierzwaaiers' die, als ze door de lucht vliegen, lijken op vallende sterren. Hij ijzer valt ons gewoon toe in deze tijd van meteorietenregens!

We zingen nu veel liedjes over smeden (ijzer!) en over paardjes die met ijzers beslagen worden.

Ook maken we dankbaar gebruik van de oogst; appelmoes en pannenkoeken worden dan ook met veel smaak gegeten...

[meer informatie over het Michaëlsfeest](#)